



Een spirituele markt in het voormalig hervormde kerkje in Zoutkamp. Overtuigd van het feit dat er meer is tussen Hemel en Aarde betreed ik zaterdag het kerkje, waar de geest van eeuwen lang geloof in Christus nog steeds niet verdwenen is.

Onder aan het balkon (doxaal) met het orgelo, herinnert een plaquette ons er aan: Looft den Heer, "laudate Dominum" , de eerste zin van psalm 117.

Loof de Heer, elke dag voor al het goede dat je in de schepping ten deel valt. En lofprijs Hem ook voor steun en kracht voor alles wat je aan tegenslagen ondervindt. Zo, de knop is omgezet, op de stand bevindelijkheid.

Anke Lameijer die de spirituele markt met Alma Wester organiseert, legt me uit hoe deze markt er gekomen is: " Ik heb twee keer bij mijn thuis een bijeenkomst gehouden met een medium. Daar kwamen tien mensen op af. We dachten toen, we gaan een stapje verder. In deze hoek zit niks voor spiritualiteit en er zijn in de omgeving van Zoutkamp wel genoeg gevoelige mensen.

Het is er gezellig, knus druk. Elsbeth Bruin geeft voetreflexmassage tegen de bijwerking van therapieën bij kanker. Alma Westers geeft healing om verstoorde aura in balans te brengen. Ook geeft ze emotioneel lichaamswerk om klachten aan te pakken als overspanning, angst, onrust, hoogsensitiviteit, overklaarbare lichamelijke klachten. Jan Slagter kan "contact" maken met je Ziel of hoger bewustzijn. En door deze verbinding kan hij jouw innerlijke houding ervaren en voelen waar de energiestroom in je lichaam stagneert. En daar wat aan doen, natuurlijk.

